

STANDAARD UITGEVERIJ

STEVEN WILSENS

De Poweet op de Reddelberg



STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN-AMSTERDAM

In de vallei van de Demer te Diepenbeek staat een verlaten huisje. Ernol, de laatste toverkol van Miezerik woonde er. Ze werd zopas naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze stierf op zeer hoge leeftijd. Ze liet een bezem en een pratende ekster na.



Haar laatste woorden aan de trouwe ekster waren: "Verlaat Miezerik en zoek een nieuwe baas".

Maar de ekster kan zomaar niet weg uit haar vertrouwde omgeving en blijft nog wat rondhangen.



Op een mooie morgen komen de nieuwe eigendaars, om van het huisje een buitengoed te maken en

... de ekster kiest de blauwe lucht.

Ze bemerkt in de verte rokende schoorstenen en...



... besluit dan maar, de andere kant op te vliegen.

Op zoek naar de hoogste boom om even uit te blazen, strijkt ze neer...

...op een eigenaardig "gewas".







Vermoeid kijkt de ekster neer op wat de mensen gemaakt van de 750 jaar oude stad.



Ik zie hier nergens een stevige boom om op te zitten...



Hé, daar een pereboom midden in de stad! Daar moet ik naartoe!









Een week later
is Henno niet
meer weg te
slaan uit het
huis van Kwinten.

Vandaag doen we de grote proef-
neming met mijn eindejaarswerk :
de Historiofrads.



Een elektronische
spreek- en kijkbuis,
waarmee ik in het
verleden kan peilen.



Geef mij maar
een glazen
bol, zei Errol
altijd.



Deze diode was de oor-
zaak dat ik de Historio-
frads niet aan mijn le-
raar kon
tonen ...



Alleen nog even dit energiezuiltje
dankop- pelen en...



Ha, de weg is vrij.



Jou heb ik nodig
voor de proefneming.



Dag, Heilig
Paterke.



Als dit
lukt is het
een mi-
rakel !



Nu moet de Historiofrads zijn
deug- delijkheid bewijzen.





Uit de ganse provincie kwamen mensen me opzoeken in de minderbroederskerk. Toen ik op zekere dag naar de biechtstoel stapte zag ik een jongen en een meisje bij het wijwatervat staan ...



De Minderbroedersstraat voor de eerste Wereldoorlog.

Ik zei tegen de jongeman "Dat meisje zal later je vrouw worden". Hij was zo fier als een gieter en is met haar ook getrouwd, ha, ha!



Pater Valentinus, u zag in de toekomst, maar wat denkt u van mijn machine die in het verleden kijkt?



Dit tuig zal veel stof doen opwaddien, maar kom je erdoor in moeilijkheden, vergeet de koning niet om raad te vragen.





Mijn stad werd steeds maar groter en de kerk te klein. Architecten piekerden zich rot hoe ze zo veel gelovigen in de kerk konden krijgen.



De toren was te mooi om telkens weer af te breken. Hij bleef van 1240 tot nu onveranderd. Rond 1751 kreeg de toren een feestelijke muts op.



Even later in de St. Kwintinskathedraal



Vriendje, hier
mogen geen vogels
binnen.



En die dan?



Dat is een lezenaar
uit de zestiende eeuw
en die stukken ma-
ken geen herrie.



Bij het beeld van de Borrelman



Nu is Hasselt een echte jeneverstad,
de jenever loopt door de straten...





Ik kan je niet helpen - maar vraag 't eens aan Virga Jesse.



Virga Jesse had vroeger al mensen in nood of ziekten bijgestaan. Denk maar eens aan de Morijn. Haar kind viel uit het raam en kwam bij het beeld weer tot leven. Uit dankbaarheid schonk de vrouw een zilveren kleeftje aan het Christuskind.



Maar Virga Jesse ontving nog meer van de Hasselaren. Nadat de veepest was geweken, die in 1867 de stallen zwaar had geteisterd, kreeg ze twee gouden kronen. Om de zeven jaar trekt een processie uit met het beeld als middelpunt.



Tijdens het Franse bewind dook Virga Jesse enige tijd onder. In 1944 vernielde een "vliegende bom" de kerk en het beeld werd beschadigd.



Als ze één bom van vandaag gooiden, bleef van heel Hasselt niets over...



Henno! Oude bekenden!







Ter afwisseling van het drukke leven aan het hof stapte ik soms naar Hasselt en bezocht er Hendrik. Zijn huisje stond tussen de hazelaren. Bij een goede beker en wat hazelnootjes noemde hij zich graag...



"De eerste inwoner van Hasselt". Wat verder aan de Helbeek, langs de weg van Diest naar Maastricht stond de St. Kwintinuskerk en een handvol huizen. Het duurde niet lang of de graaf verhief Hasselt tot stad.





Rond Van Veldeke verzamelde zich een menigte...



In 1232 verkrijgen ze van de graaf voorgoed de stedelijke vrijheidskeure.



Dat is een goede reden om feest te vieren...



..maar ook om vlug een stevige omheiningmuur rond de stad te bouwen.



Wat de brave Hendrik zeker niet had verwacht : Hasselt werd groot en mooi en kreeg veel macht.



Borrelman, je geeft me weer moed,
Hasselke druppels maken warm bloed.



Drie Biggetjes...! Ik zal
voor ze een stalletje tim-
meren bij de Demer.



Intussen is het al
laat geworden en
Kwinten stapte naar
huis



Hé, de Langeman,
die waren we
bijna vergeten!
Don Christophe
Rappleer
dzj'cech nog?
*



* uit de Hasseltse revue

Rond 1500 werd ik in Hasselt geboren. Ik
werd lid van de rederijderskamer "De
Rode Roos". Vroeger moest ik nogal 'ns
recht op gaan staan om de vijanden op
afstand te houden. Nu deel ik, liefst
zittend, warme erwtensoep uit.



Het ging er soms hard aan toe in die tijd.
In 1482 bezette Willem van der Marck, het
Everzwijn van de Ardennen, de stad. Het
Bourgondische leger viel onverwacht aan.
Vele kerken en huizen werden in brand
gestoken en 600 mensen vonden de dood.



In het jaar 1681 besloot de prins-bisschop van Luik een garnizoen in Hasselt te legeren. De Hasselaren waren al die vreemde soldaten al lang bev. Ze hadden zopas een zesjarige bezetting van Hollandse legers achter de rug. Tweehonderd stoere mannen van de Jonckmanskamer...



...trokken er gewapenderhand op uit om het soldatengespuis terug te jagen. Op de Planckenweide ontstond een hevig gevecht. Tweëntwintig Jonckmans beten in het gras, terwijl de bevolking van op de muren machteloos moest toekijken.





Op dat ogenblik rijdt een trein onder de
oude "passerel" naar Runkst door.



Op de "passerel".



PWIEEEET
PWET



Ooo! Mijn permanent!



Dat was raak hè, neef Kwintinus?



Wat doet die ekster?



Wat is die doos?



Henno is geen
gewone ekster!



Help! De ekster steelt mijn
beertje!



Ochgottekes toch!







Tijd voor Kwinten en zijn neefjes om naar de opbouw van de kermis te gaan kijken.



Bruintje is ook een kermisartiest.

Dank je wel, hij dansen en ik met de pet rondgaan zeker?



Pas op! Kom niet te dicht bij de mannen van de "lutte met de beer"!



Marie! Schakel direct de stroom uit!



Maar... Maar... De stroom staat niet op!



Hoe kan dat? Jarenlang zijn die twee braaf geweest, en nu...



Steengoed! Bravo!



Pas op, Bruin! De energiestraal slaat op hol!



KWAAK
Ernol nondedjol



De monsters in de griezeltent worden getroffen door de energiestraal - en komen dreigend tot leven.







En het vuurwerk kan beginnen.



Beste luisteraars, vanavond hoort u ons niet vanuit de vertrouwde studio van BRT-2 maar...



Radio Noordzee staat vanavond voor u tussen de massa die komt kijken naar...



Radio Randstad brengt u verslag uit over...



..t vuurwerk met 750 vuurpijlen.



Geweldig! Zoveel radio's om allemaal in koor niets te zeggen!



Beste luisteraars, we staan aan de Hasseltse ringlaan. Ze werd op de oude wallen aangelegd. In 1857 kwamen de eerste gaslantaarns langs de straten. Tien jaar later



..werd het Albertkanaal gegraven, dat verbindt Hasselt met de Antwerpse haven. In 1872 werd het ziekenhuis ingehuldigd ... maar daar woont nu de politie.









WAAR ZIT DE GROTE AAP?









Bang is de Langeman niet - maar hij wankelt op zijn grote kartonnen voeten.









De Langeman herneemt zijn verkenningstocht langs het oude Hotel de Corswarem (1860), nu stadsarchief.

Daar! Henno vliegt boven de kermis!



Herinner je je nog wat pater Valentinus zei over de koning?

Henno!



Voor Leopold II was Hasselt geen onbekende stad, want lag daar niet 'n belangrijk deel van zijn troepen?



"Vergeet hem niet te vragen wanneer je in moeilijkheden zit."



Vroeg je mijn hulp, jongeman?



De koning verbleef meestal in het provinciaal gouvernementsgebouw uit 1836.



Wat kwatongen ook mogen zeggen, Hasselt is een echte stad en geen apegat.



Zag u dan de aap, sire?



De aap? Achter de oude kazernepoort...



Slaapt hij?

ZZZZZZZZ...

Het meisje zit nog altijd in zijn hand.



Nu zal ik de wereld eens tonen hoe Demerman maagden in nood komt verlossen!









Met de steun van alle Hasselaren (zelfs met die van Runkst) organiseert Kwinten een echt Hasselts feestmaal met dampende erwtensoep, Hasseltse karbonaden, speculaas, peperkoek en natuurlijk liters van de beste jenever.



met de medewerking van...

